

Stille Omgang met Bijbelse poëzie en vertelkunst

Bezinningsdagen bij de Clarissen in Megen

Programma

Tijdens deze dagen oefenen we in het omgaan met Bijbelse poëzie en vertelkunst en staan we stil bij de betekenis daarvan voor ons eigen leven.

Een weg van leren denken met het hart en aanvoelen met ons verstand.

Opgang naar Kerstmis : 'er is een Kindeke geboren ...'

ma 3 - do 6 december 2018



We lezen in het verhaal over de geboorte van Jezus uit het evangelie van Lukas.

Hoe dit te verstaan ? Als een paragraaf uit een geschiedenisboekje of een bijzondere les in biologie ?

Dan liever als een verhaal van bevrijding uit onvruchtbaarheid en dood. Als een opstandingsverhaal.

Daarvan zijn zowel de lofzang van Maria, als de lofzang van Zacharias én van Elisabeth sterke getuigen.

Een geboorteverhaal vanuit een volwassen perspectief, ook voor ons in deze tijd.

We komen op maandagmiddag bij elkaar en vertrekken donderdag na de middagmaaltijd.

In de ochtend is er een intensieve leesronde en 's middags maken we ons de teksten eigen met behulp van creatieve werkvormen. 's Avonds mediteren we. De overige tijd zijn we in stilte.

Een sterke steun bij deze dagen zijn het dagritme van de zusters en het samen bidden in de kerk.

En er is ruime gelegenheid om te genieten van de natuur en te wandelen langs de Maas.

Begeleiding : **Jo Beckers** en **Macair Wegman ofm.cap**

Kosten : € 175 per midweek **naast de kosten voor het verblijf** in het klooster.

Informatie : www.stilleomgang.org.

Aanmelden : vóór 4 november via info@stilleomgang.org.